



Nieuwsbrief

De vzw steunt projecten voor kinderen en jongeren met een beperking in Zuid-India

maart 2017 - nummer 11

Namaste!

Het woord 'balavikas' betekent: breng het kind op een hoger peil. Kansen geven aan kinderen met een beperking en zorgen voor individuele toiletten, waren twee van onze doelstellingen in 2016. De afwerking van de toiletten loopt vertraging op door de moeilijke financiële toestand in India. Daarom ook hierover een woordje uitleg.

Voor het nieuwe jaar hebben we naast onze vaste activiteiten ook nieuwe projecten in de steigers staan. We houden je op de hoogte via deze nieuwsbrief, de mail en de vernieuwde website.

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

Demonetisatie of de ontwaarding van bankbiljetten in India

Sinds 8 november 2016 ligt in India het gebruik van cash geld grotendeels aan banden. In een onaangekondigde speech van de premier werden plots **alle biljetten van 500 en 1000 roepie (7,00 en 14,00 euro) ongeldig verklaard**. De maatregel werd aangekondigd als een grootschalige strijd tegen corruptie en terrorisme.



In de weken die volgden, ontstonden er cashtekorten die tot vandaag een grote impact hebben op de Indiase economie en het

dagelijkse leven. Na de aankondiging volgde er meteen een stormloop naar de banken om de oude biljetten in te ruilen. Door de lange wachtrijen en de acute geldnood kon er echter slechts zelden geld afgehaald worden.

De grootste schade werd echter geleden **bij de laagste inkomens**. Vele kleine bedrijven kunnen geen loon meer uitbetalen, omdat ze zelf geen toegang hebben tot cash geld en gaan op hun beurt failliet. Een week na de start van de ontwaarding van de bankbiljetten berichtten verschillende media al over tientallen mensen die direct of indirect stierven ten gevolge van de maatregel. Dit door hartaanvallen of uitputting, na uren wachten in de zon.

Chris

De bouw van tien individuele toiletten

Vorig jaar hebben we gezien dat gezinnen en jongeren met onze hulp er sterk op vooruit zijn gegaan. Maar over één aspect bleven we ons zorgen maken, namelijk de persoonlijke hygiëne. Die begint bij een dagelijkse wasbeurt en bij het kunnen gebruiken van een proper toilet. Het is bekend dat India op dit vlak niet goed scoort. De overheid bouwt ook wel toiletten voor de kansarmen maar heeft geen aandacht voor de groep van personen met een beperking. Acht ouderparen en 2 jongvolwassenen die thuis wonen, vroegen een vlot toegankelijk toilet met wasplaats. Dat vonden we een terechte vraag. **Bij gebrek aan een wc, waardoor mensen hun behoeften doen in de open lucht, krijgen bacteriën de kans zich snel te verspreiden.**

De toiletten zullen individueel aangepast zijn en met een septische put verbonden worden. Daarnaast is er vorming gepland om de hygiëne van alle gezinsleden te verbeteren. Het maakt een enorm verschil als mensen hun handen wassen met schoon water. Vooral na toiletbezoek en vóór het eten. Elke dag sterven in de wereld mensen aan ziektes die worden veroorzaakt door gebrekkige sanitaire voorzieningen, onvoldoende hygiëne en vuil water.

Maar de bouw van de toiletten heeft vertraging opgelopen.



Op de eerste pagina las je dat de monetaire maatregelen van de regering om de bankbiljetten van 500 en 1000 roepies terug op te vorderen, de lokale economie ernstig heeft verstoord. Ook voor de bouw van deze toiletten. Er is te weinig cash geld in omloop om materiaal te kunnen kopen bij de plaatselijke handelaar of om lonen uit te betalen.

We hopen dat de situatie zich snel herstelt en dat wij deze plannen op korte termijn kunnen realiseren.

Chris

De 'Warmste week' van 2016

Toen wij beslisten om deel te nemen aan de actie Music for Life, schreven wij in de eerste aankondiging "...er kunnen verbazingwekkende dingen gebeuren, alleen al door nooit op te geven, te geloven in de goedheid van de mens"! De actie is een groot succes geworden, en de bevestiging van ons geloof, in de daad-

kracht van zovelen die zich hiervoor ingezet hebben. "DANK JE WEL"

Daarom geven wij graag in dit nummer een getuigenis van een vrijwilligster, die er met een warm hart voor Balavikas ingevlogen is, en genoot van de warmste week.

Gib

In de Balavikas-nieuwsbrief van juli las ik een oproep om in actie te komen voor Music for Life. Dit zette mij aan het denken, want ik wilde al langer 'iets' doen voor Balavikas. Welke actie kon ik ondernemen?

Na een tijdje "broeden" op een plan, kwam ik op twee ideeën waarvan de uitvoering me wel haalbaar leek. Mijn eerste idee was om mee kerstkoekjes te verkopen binnen mijn familie- en vriendenkring, en via enkele verenigingen in Vosselaar. Zo werd eens een ander publiek aan-gesproken, en konden andere mensen Balavikas leren kennen. Een tweede idee was om aan onze Fairtrade wandelgroep, de Fairfoxes, te vragen of de opbrengst van de geplande pannenkoekenbak aan Music for life gegeven kon worden. De Fairfoxes zijn zo gul geweest om ook de jaarlijkse kerststal-actie hiervoor te houden, waardoor we Balavikas extra konden steunen.



Zo werden de 'donkere weken' voor Kerstmis echt "verlicht" door al deze acties, en als kers op de taart zijn we op 22 december met 6 Fairfoxes naar 'De Schorre' in Boom geweest, waar we geïnterviewd werden door één van de medewerksters van Studio Brussel. Echt tof was dat! Dit interview is terug te vinden op de website van Balavikas. Een aanrader om even te bekijken.

Het bezoek aan 'De Schorre' gaf ons allen een fijn gevoel. Het zien van zoveel mensen bij mekaar die zich inzetten voor, of meeleven met de goede doelen, deed deugd. Music for life organiseerde ook bijkomende activiteiten waarvan de integrale opbrengst verdeeld wordt onder alle goede doelen: er werden o.a. chips verkocht, je kon

een berichtje laten plaatsen op T.V. en de Warmathon (een loop- en wandelevenement) werd gehouden op verschillende plaatsen in Vlaanderen.



Er werd ook eten en drinken aangeboden, er stond een reuzenrad, er waren optredens, en er werd life-radio gemaakt, kortom: De Schorre bruide van leven!!

Zelf brachten we het niet zover om met ons interview op de radio te komen, maar we dragen hieraan een véél rijkere ervaring mee: onze warme vriendschapsband, de warmte van samen actie te voeren voor Balavikas, en vooral het héle warme gevoel dat we kregen in de wetenschap dat we hierdoor de kinderen en families in het zuiden (een beetje) verder konden helpen!

Chris Goris



Leuk om te weten!

Een idee voor de leerkrachten.

Breng India in de klas met gebruiksvoorwerpen, kledij, textiel, versieringsmateriaal, muziek en beeldmateriaal. De vzw Balavikas kan je helpen bij het uitlenen van allerlei elementen uit de leefwereld van kinderen in India. We kunnen ook enkele lessuggesties voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs meegeven.

Ook bij Studio Globo kan je een Indiakoffer huren: www.studioglobo.be

Een idee voor een kinderfeest, een speciale viering of evenement.

Een originele riksja uit India kan gehuurd worden voor elke gelegenheid. Zeer mooi versierde riksja voor twee personen, als versiering bij je themafeest of om er mee rond te rijden.

Kan gebracht of afgehaald worden. Voorwaarden en reservatie: balavikasvzw@gmail.com



AGENDA

Maandag 1 mei heeft Balavikas een stand op de 'Romantische markt' in Olen.

Zondag 11 juni (11 - 18 uur) heeft Balavikas een stand op de Biomarkt tijdens de Lentebraderij in Vosselaar.

Zondag 6 augustus heeft Balavikas een stand op de Molenfeesten in Gierle.

Zondag 3 september Tea-time for India in Gierle

e-mail: balavikasvzw@gmail.com website: www.balavikas.be

Erkenningsnummer: 0810-770-144RP
met steun van de provincie Antwerpen en de gemeenten Lille en Vosselaar.



Wil je ons steunen?

Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en kennissen onze werking aan te bevelen. Tips en voorstellen om onze werking ook in andere kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te maken zijn altijd welkom.

Wil je ons steunen op langere termijn, dan kan je kiezen voor een doorlopende opdracht bij jouw bank.

- op rekeningnummer: **BE94 9795 9033 3214** van **vzw Balavikas**
- wens je een fiscaal attest (voor stortingen vanaf 40 euro per kalenderjaar) te bekomen, dan vragen we te storten op rekeningnummer: **BE84 4358 0341 0159** van **VIA DON BOSCO vzw, Guldendallaan 90, 1150 Brussel** met vermelding: **5177 Kondramutla India –attest aub**

