



# Nieuwsbrief

De vzw steunt projecten voor kinderen en jongeren met een beperking in Zuid-India

juli 2016 - nummer 9

## Namaste!

Zonder jullie steun, geen vzw Balavikas. We zijn heel blij om te kunnen rekenen op een hele reeks vrienden. Zij zijn bereid om een artikeltje te schrijven, om tot in de late uurtjes present te zijn op het Sjockfestival te Gierle, om te komen helpen op de Tea-Time in september of om de vzw te promoten. Jullie zijn doeners die streven naar een wij-gevoel in plaats van een ik-gevoel. Dankjewel! Jullie steun en inzet geeft ons vleugels.

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

## Een uitzondering op de regel, bewust en gerechtvaardigd

We werken normaal planmatig maar soms is de nood zo schrijnend groot dan je er niet naast kan kijken en toch moet handelen. Dat overkwam ons op onze laatste bezoeken in Kondramutla op 15 november 2015. Op weg naar het treinstation vraagt zuster Joshi om even langs de familie Kodali te gaan. In de woonkamer vinden we Jithendra, een jongen met een ernstig verstandelijke en meervoudige beperking.

Hij is volledig afhankelijk van de zorg die hij van zijn 75-jarige grootmoeder krijgt. Zijn moeder, Punyavathi, 42 jaar oud en weduwe, is buitenhuis aan het werk. Zij heeft een wankele gezondheid omdat ze in 1999 één nier afstond aan haar broer die ondertussen overleden is. Nu is ze zelf kwetsbaar en enige kostwinner van de familie.

**In India heb ik zelden iemand met zo'n ernstige beperkingen gezien.** Het is duidelijk

dat hij meer kinebehandelingen nodig heeft. Dat Jithendra 26 jaar geworden is, kan alleen omdat hij omringd werd door liefdevolle aandacht en zorg.

De enige hoop van de familie berust nu op de tweede zoon, Gopi. Hij is een intelligente jongen die aan het eerste jaar Bachelor in technologie

begonnen is. We horen dat hij na een half jaar niet meer welkom is op school omdat het inschrijvingsgeld niet betaald werd. Nochtans zal hij, indien hij een degelijk diploma haalt, de enige zijn die in de toekomst voor zijn broer en moeder zal kunnen zorgen.

Zuster Joshi vraagt of wij met Balavikas ook voor deze familie iets kunnen betekenen. We stellen ons antwoord uit. We beloven haar om bij onze terugkeer in België een antwoord te zullen geven want deze hulp komt bovenop de geplande projecten voor 2016.

Maar de beslissing om te helpen valt snel want op 24 november sterft grootmoeder.

**Moeder Punyavathi moet nu thuis blijven voor haar zoon Jithendra. Zij verliest haar inkomen en alle perspectief om de studies van Gopi te bekostigen.**

Wij engageren ons om voortaan de studiekosten op kosten van de vzw te nemen en hielpen moeder met het aankopen van een melkbuffel met een calf van drie maanden. Op deze manier heeft ze een klein dagelijks inkomen en kan ze permanent voor haar gehandicapte zoon zorgen.

Hopelijk haalt Gopi zijn bachelordiploma en kan onze hulp dan afgerond worden.

Zo zie je dat plannen maken nuttig en nodig is, maar flexibiliteit evenzeer.

Chris



## Impressie van een reis in India

Onze reis door een deel van India was een hele ervaring en behoorlijk indringend. De cultuurschok was voor mij minder groot dan verwacht.

De kleuren en geuren, de marktjes, de winkeltjes, de eethuisjes, ... ze deden denken aan Zuid-Marokko.

We hebben ongelooflijk mooi cultureel erfgoed gezien en ons een beetje kunnen inleven in het dagelijkse leven en cultuur van de streek. We hebben alle vervoer gebruikt: fietsriksja, gemotoriseerde riksja, taxi, stadsmetro, bus en vooral de trein.

De armoede was er (het meest voelbaar in de stadje Gaya, in Bihar), maar er is ook de 'mid-denklasse', die we in de musea zagen of cricket zagen spelen op een plein.

Een bedelend kind met een fysiek gehandicapte peuter op de arm deed me aan de film "Slumdog Millionaire" denken.

Daarnaast was er ook het verlegen meisje in het station, dat, gestuurd door haar mama, mij een hand kwam geven - de bus vol schoolkinderen, waar de meester ons verwelkomde en zei uit welk land we kwamen - de kinderen die aan het water van de Ganges in Varanasi



'schooltje speelden', het leek een universeel beeld - de Indische familie die je vroeg om mee met hen op de foto te staan en een arm om je sloegen - de jonge gast die je mee wilde

loodsen naar 'het echte, authentieke Kajuraho' en 's morgens aan je pension stond te wachten - de jonge tiener die zijn fooi voor het begeleiden van ons fietstochtje teruggaf en vroeg om in de plaats ervan een leerboek in



het winkeltje te kopen - de verkopers van allerhande eten op de trein en de man die de verpakking na het eten gewoon door het raam gooit, ... en niet alleen hij, ze bleken het allemaal te doen.

Allemaal impressies.

De confrontatie met de enorme vuilnishopen overal was voor mij het ergst. Wat moet dit zijn in het regenseizoen en als het buiten 40° C is? Als je in een land als België woont, met een goede sociale zekerheid, is het moeilijk te begrijpen waarom de rijke Indiërs die in India wonen en hun tradities en cultuur in ere houden, niet meer (lijken te) doen aan de armoede, de ongelijkheid, de vervuiling, de verloederding van mooie gebouwen, ... Maar ik kijk natuurlijk door mijn (westerse) ogen en het kastensysteem is ons vreemd.

Macri Willekens

## De Indische 'Robin Hood Army'

Je las zonet in de bijdrage van Macri " *...het is moeilijk te begrijpen waarom de rijke Indiërs die in India wonen niet meer (lijken te) doen aan de armoede, de ongelijkheid ...* "

Een terechte vraag die ik zelf tijdens mijn reizen door India ook heb gesteld. Ik kreeg vaak als antwoord dat er plaatselijk wel degelijk mensen

zijn die hun medeburgers helpen. In de MO\* nieuwsbrief van 10 juli 2016 las ik een artikel van Anneleen Winten die deze stelling ondersteunt. Hierbij een fragment.

Chris

**“Indiase Robin Hood Army haalt op bij restaurants en geeft aan de armen.”**

“Augustus 2015, zes Indiase twintigers besluiten 's avonds de straat op te gaan om eten te geven aan daklozen. 's Nachts rijden ze naar verschillende restaurants met de vraag of zij geen eten hebben om uit te delen. Nu, een jaar later, is het zesttal uitgegroeid tot een internationale organisatie met meer dan 3000 vrijwilligers: het Robin Hood Army (RHA).

Neel Ghose, samen met Anand Sinha oprichter van Robin Hood Army, heeft zijn inspiratie opgedaan in Portugal. Ghose woonde er een tijdje en leerde daar de recyclageorganisatie van voedsel Re-food kennen, zo zegt hij in The Guardian: ‘Zij verzamelen op lokale basis overschotvoedsel van restaurants. Ik realiseerde mij dat dit project ook in India kon werken waar voedseltekort nog altijd een van de grootste problemen is.’

**Eten, kledij en dekens**

De eerste keer dat Neel Ghose en zijn vrienden op pad gingen in Delhi, hebben ze een honderdtal buiken gevuld. Intussen voeden ze wekelijks 5.000 mensen. Eten is intussen niet meer het enige project waar zij zich mee bezig houden: ze verzamelen ook dekens en kleren voor daklozen wanneer het buiten kouder wordt. Voor Robin Hood Army is het van belang om de hulpteams klein te houden. Zij zijn verantwoordelijk om restaurants te overtuigen om deel te nemen, om de plekken te vinden waar veel daklozen zich verzamelen en de wekelijkse voedselbedeling te organiseren.

Opmerkelijk is dat de Robin Hood Army geen geld accepteert. Aarushi Batra, hoofd social media, benadrukt tijdens ons gesprek dat de RHA enkel tijd vraagt van zijn vrijwilligers. ‘Hoe meer mensen we gemotiveerd krijgen om zich in te zetten voor ons project, hoe beter. Dan heeft geld geen belang. We willen dat restaurants begrijpen dat ze levens kunnen redden door ons hun voedsel te geven. ... “

bron: MO\* nieuwsbrief 10 juli 2016

## Komt u in actie voor ons?

Het is Zomer .

Voor velen uitkijken naar vakantie-tijd en ontspanning.

Maar de vraag leeft: WORDT HET WEL EEN WARME ZOMER ?

Wij nodigen u uit om, met ons, uit te kijken naar

**‘de Warmste Week met de Warmste Acties’,**

die elk jaar georganiseerd wordt...dus ‘Music for life’-acties !

Einde van het jaar is het weer zover.

Balavikas wil zich graag inschrijven als 'goed doel 'bij de andere duizend goede doelen van vorig jaar. Maar vooral willen wij **u aanzetten om ACTIES TE ONDERNEMEN**, die zeer uiteenlopend kunnen en mogen zijn: ludiek, grappig, sportief, ernstig, lekker, uitdagend en zoveel meer. Of u kan ook anderen motiveren om mee te doen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Thuis, bij familie, vrienden, school, sportclub erover spreken en ideeën laten opborrelen, om dan aangemoedigd door velen, samen tot actie te komen.

Wij zijn u dankbaar, en zeker de kinderen met een beperking in ons project in India, waarvoor wij ons inzetten.

Dit is een eerste oproep, want misschien krijgen jullie wel goede invallen tijdens de vakantie, of is creatief werken een plezierige ontspanning, waaruit kunstwerken geboren worden, die kunnen verkocht worden!!!!

“ Er kunnen verbazingwekkende dingen gebeuren alleen al door het nooit op te geven, te geloven in de goedheid van de mens!“ (Kris Gelaude)

## Vorbije activiteiten

Op 15 mei stonden we met een stand op het Ezperando wereldfestival in Bornem.

De Fairtrade-gemeente trekkersgroep van Vosselaar organiseerde op 5 juni een biomarkt als onderdeel van de Lentebraderij. Balavikas had er een stand tussen kramen met bio- en fairtradeproducten.



## AGENDA

**Zondag 7 augustus: stand op de Molenfeesten in Gierle van 10 - 14 uur** - organisatie van het Molencomité Gierle

**Zondag 4 september: Tea-time for India** - organisatie vzw Balavikas van 14 tot 18 uur  
Turnhoutsebaan 67, Gierle  
ingang langs Rooien  
Je bent welkom!

**Zaterdag 10 en zondag 11 december: stand op de Geschenkenbeurs in Gierle** - organisatie KWB Gierle



e-mail: [balavikasvzw@gmail.com](mailto:balavikasvzw@gmail.com) website: [www.balavikas.be](http://www.balavikas.be)

Erkenningsnummer: 080-770-144RP  
met steun van de provincie Antwerpen en de gemeenten Lille en Vosselaar.



## Wil je ons steunen?

Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en kennissen onze werking aan te bevelen. Tips en voorstellen om onze werking ook in andere kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te maken zijn altijd welkom.

**Wil je ons steunen op langere termijn, dan kan je kiezen voor een doorlopende opdracht bij jouw bank.**

- op rekeningnummer: **BE94 9795 9033 3214** van **vzw Balavikas**
- wens je een fiscaal attest (voor stortingen vanaf 40 euro per kalenderjaar) te bekomen, dan vragen we te storten op rekeningnummer (opgelet nieuw adres!): **BE84 4358 0341 0159** van **VIA DON BOSCO vzw, Guldendallaan 90, 1150 Brussel** met vermelding: **5177 Kondramutla India –attest aub**

