



Nieuwsbrief

De vzw steunt projecten voor kinderen en jongeren met een beperking in Zuid-India

november 2020 - nummer 22

Namaste!

Wie had kunnen denken dat we afgelopen jaar bij elke aankondiging van een activiteit een voorbehoud moesten plaatsen 'als het kan doorgaan'?

De voorwaardelijke wijs herontdekken we nu opnieuw. Zo beseffen we dat niets meer vanzelfsprekend is. We worden bewust van vele onzekerheden op het vlak van gezondheid, werk, relaties, toekomst.

Het is echter geen reden om zo maar achterover te zitten en te wachten op beterschap. Het is onze verantwoordelijkheid om de coronacrisis solidair aan te pakken en te zorgen voor mekaar, hier en over de grenzen. Deze intentie gaan we de volgende maanden samen realiseren. We wensen je een warme winter toe in goede gezondheid.

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

Corona nieuws

Jammer genoeg is er nog niet veel veranderd ten opzichte van onze laatste nieuwsbrief.

De Indiase economie is in een crisis terechtgekomen. De lockdown heeft miljoenen arbeiders, eenmansbedrijfjes en de middenstand in zware problemen gebracht.

De overheid organiseert wel voedselhulp en projecten om mensen aan het werk te helpen. Maar de voedselpakketten komen niet tot bij de gezinnen van ons project. Zij kunnen ook niet genieten van de werkgelegenheid bij openbare werken en het weinig spaargeld dat ze hadden, is op. De oogsten zijn mislukt en doen de prijzen van rijst en groenten sterk stijgen.

De kinderen gaan nog altijd niet naar school. Welgestelde burgers genieten van gezondheidszorg maar de behandelingen van de kinderen liggen sinds maart stil.

De zusters en sommige ouders voelen zich niet overal veilig omdat er meer geweld is tegenover religieuze minderheden.

In zijn boek 'Een lastige vrijheid' schrijft de Franse filosoof Emmanuel Levinas: "Door zijn blik roept hij om hulp en dwingt hij ons hem bij

te staan, hem te geven waaraan het hem ontbreekt, levensnoodzakelijke dingen als voedsel, een dak boven het hoofd, warmte. Doordat iemand die lijdt mij om hulp vraagt, dwingt hij me hem te helpen, hem niet te laten sterven. Hij geeft me een verantwoordelijkheid, waaraan ik me niet kan onttrekken."

Daarom blijft Balavikas voedselpakketten uitdelen en de gezinnen ondersteunen.

Chris



Mumtaj en zuster Joshi bij een voedselbedeling

Opkomen voor de rechten van personen met een beperking

Als ouders geconfronteerd worden met een kind met een beperking, is de kans groot dat zij in een neerwaartse spiraal van armoede belanden. Om deze gezinnen te kunnen helpen is een brede ondersteuning nodig.

Lokale besturen en de overheid bieden normaal deze zorg. En met een beetje geluk krijgen de gezinnen extra hulp van plaatselijke weldoeners of buitenlandse organisaties.

In India zijn er wetten die bestemd zijn voor mensen met een beperking. Ondersteuningsmaatregelen bestaan op het niveau van een district (te vergelijken met een grote Belgische provincie) of op niveau van een staat.

Jammer genoeg hebben we vastgesteld dat de meerderheid van onze gezinnen niet kunnen rekenen op overheidssteun, noch voor noodhulp tijdens deze coronacrisis, noch voor de bestaande tegemoetkomingen, georganiseerde hulp en kortingen bv. op het openbaar vervoer.

Het blijkt dat deze rechten onvoldoende gekend zijn en dat overheden weinig inspanning doen om te zorgen dat begunstigden kunnen genieten van deze steunmaatregelen. Onze gezinnen hebben ook te maken met discriminatie op basis van kaste en geloofsovertuiging.

Fundamentele rechten worden geschonden.

Om die reden heeft Paul Solomon, een vrijwilliger die Balavikas al vele jaren helpt, een ambitieus plan opgesteld. Als directeur van een NGO-organisatie (LAMP) weet hij uit ervaring dat ontwikkelingsprojecten van de overheid de levensvoorwaarden van de kastelozen weinig

veranderen. Balavikas heeft besloten om de bewustmakingscampagne van Paul financieel te steunen.

Het doel is de overheid aan te manen om de bestaande rechten van personen met een beperking na te leven en de dienstverlening te verbeteren. Zorgen dat begunstigden toegang hebben tot de hulpprogramma's in deze coronacrisis. En dat het recht op uitkeringen en sociale voordelen wordt gerespecteerd.

Dit project wordt geleid door een professionele coördinator die aan het hoofd staat van 57 vrijwilligers. Eén medewerker in elke mandal (groep van 3 à 5 dorpen) van het district Guntur. Deze campagne van 6 maanden is gestart met de eerste voorbereidingen.

Chris



Paul Solomon geeft uitleg over de opzet van de actie tijdens de eerste bijeenkomst.

Indrukken van een Indiareis

Als buitenstaander van Balavikas kon ik in maart 2020 meereizen naar het project. Ik ben sinds 1993 actief bij Oxfam wereldwinkels en in de Raad voor ontwikkelingssamenwerking in Vosselaar. Dus vertrok ik met wat voorkennis. 4de Pijler's zijn initiatieven die naast de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO) een eigen werking hebben in het Zuiden. Veel mensen steunen liever 4de Pijler initiatieven omdat "er dan niets aan de vingers blijft

plakken". Na jaren ervaring, ben ik ervan overtuigd dat zowel 4de Pijler projecten als NGO's nuttig zijn.

Het nadeel van 4de Pijler projecten is de afstand tussen hier en ginder. Hier moet er vertrouwen zijn en ginder moet er verantwoordelijkheid worden genomen. Daarom dat er af en toe een reis gemaakt moet worden om met de mensen in het Zuiden alles te

overlopen en bij te sturen waar nodig. Met die insteek vertrokken Chris, Mich en Christine naar India.

India is een land van tegenstellingen: arm en rijk, netjes en vuil, stad en platteland, eerlijke en goedlachse mensen tegenover sja-cheraars die proberen je geld af te troggelen. Westerse winkels tegenover lokale winkeltjes/markten, drukte en stilte, sterke vrouwen tegenover mannen die hun verantwoordelijkheid niet nemen (zoals op vele plaatsen in de wereld), een smeltkroes van verschillende godsdiensten. Op bepaalde momenten lijkt het een echt "zottenkot", op andere momenten is het een paradijs op aarde.

Wat ik als buitenstaander gezien heb, is de professionaliteit waarmee Balavikas werkt. Dat blijkt uit de verantwoordelijkheidszin waarmee er wordt omgegaan met de middelen die jullie, sponsors, geven. Deze kritische houding is altijd nodig als je het vertrouwen met je achterban niet wil verliezen. Soms bekijken we het Zuiden met een westerse bril en dat is niet evident als er tussen 2 culturen wordt gecommuniceerd.

In India zag ik Sr. Joshi, Paul Solomon en 2 coördinatoren, die vanuit hun overtuiging mensen met een beperking meer kansen



willen geven. Ik keek verwonderd naar de manier waarop ze met deze mensen omgaan. En hoe zij met ons omgingen. Wat

een gastvrijheid! Iedereen stelde zijn eigen huis open en we werden overal onthaald met een open geest. Chris zei steeds in de contacten met de Indische mensen: "Jullie doen het echte werk". Met andere woorden: het project is van jullie, wij ondersteunen hierin zover we kunnen.

Wat mij echt verwonderde was dat India ook een tegemoetkoming uitkeert aan mensen met een beperking of aan weduwen. Het bedraagt 3.000 roepies of ongeveer 50 euro. Dit "pensioen" is er gekomen door de strijd van onder uit (door vrouwen en burgerverenigingen). Maar slechts 1 persoon per familie heeft recht op deze bijdrage, ook het pensioen zoals wij dat kennen vervalt als de familie al een bijdrage krijgt. Een grootmoeder of weduwe die voor haar (klein)kind met een beperking zorgt, heeft zelf geen inkomen!

Ik heb op deze reis ook een universele waarde ervaren, nl. dat er overal personen zijn die hun maatschappij rechtvaardig willen maken en gelijkheid tussen mensen nastreven. In dit geval, kinderen en jongvolwassenen met een beperking helpen.

Het werk dat Balavikas ondersteunt, is nuttig omdat het de hiaten in de Indische wetgeving zo veel mogelijk wegwerkt. Dank je wel Balavikas dat ik deze waardevolle reis mocht meemaken!

Patrick Vermeulen



vlnr: Paul Solomon, Kondalu, zuster Joshi, Mumtaj

Is't om ZEEP?

We hebben je gemist op onze jaarlijkse activiteiten dit jaar. Maar nu kan je iets voor ons betekenen. **Geef hoop en koop handzeep** van de trappistinnenabdij te Brecht (lavendel, aloë vera, olijf, lavendel/paardenmelk) voor **6,00 euro**.

Met de opbrengst van 8 stukken zeep kan Balavikas een gezin helpen met een basispakket van voedsel en verzorgingsmiddelen. Mail ons om te weten waar je zeep kan afhalen.



Online shoppen én Balavikas steunen



Elke euro brengt ons dichterbij onze doelstellingen, en die euro kan jij, en ook je kinderen, nu super makkelijk bijdragen. **Zonder dat het jou iets kost!** Hoe werkt het?

Als je via www.trooper.be, de pagina van Balavikas zoekt en op je favoriete winkel klikt, dan kan je shoppen zoals je altijd doet. Het verschil is dat bij elke aankoop die winkel een percentje van je aankoopbedrag aan Balavikas schenkt. En dit zonder dat het jou één centje meer kost. De webwinkels die meedoen aan dit initiatief zijn heel gevarieerd, bijna elke aankoop kan je dus gebruiken om ons te ondersteunen. Denk er aan en doe die extra klik via **TROOPER**.

Omdat goede doelen dit jaar door de coronacrisis getroffen zijn en omdat de "Warmste week" ook al geen geld inzamelt, maar wel acties opzet waarmee mensen anderen gaan helpen, slaan de goede doelen nu de handen in elkaar. Balavikas sluit zich aan bij het platform: 'Ik steun mijn goede doel-Samen in actie'. Zie www.iksteunmijngoededoel.be

Tot 31 december 2020 krijgen donateurs, voor giften op de rekening van Via Don Bosco een belastingvermindering van **60% van de gift**, in plaats van de huidige 45%. **Zo kost een gift van 40 euro aan Balavikas je dit jaar eigenlijk slechts 16 euro!**

e-mail: balavikasvzw@gmail.com website: www.balavikas.be

Erkenningsnummer: 0810-770-144RP

Met steun van de provincie Antwerpen,
de gemeente Vosselaar
en Steunpunt 4de pijler



Wil je ons steunen?

Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en kennissen onze werking aan te bevelen. Tips en voorstellen om onze werking ook in andere kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te maken zijn altijd welkom.

Wil je ons steunen op langere termijn, dan kan je kiezen voor een doorlopende opdracht bij jouw bank.

- op rekeningnummer: **BE94 9795 9033 3214** van **vzw Balavikas**
- wens je een fiscaal attest (voor stortingen vanaf 40 euro per kalenderjaar) te bekomen, dan vragen we te storten op rekeningnummer:

BE84 4358 0341 0159 van **VIA DON BOSCO vzw, Guldendallaan 90, 1150 Brussel** met vermelding: **5177 Kondramutla India –attest aub**

